

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Κ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΤΗΝ 20^{ΗΝ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες, εύλαβεῖς προσκυνητές, αγαπητέ μου π. Χρυσόστομε,

Μεγάλη ἡ χαρά σήμερα γι'αὐτή τήν χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον Μπουκόμπας τοῦ ἄχρι τοῦδε Πατριαρχικοῦ Ἐπιστρόπου Μπουκόμπας π. Χρυσόστομου.

Χαρά γιατί τερματίζεται ἡ παρατεταμένη δοκιμασία τοῦ ποιμνίου αὐτῆς τῆς Ἐπισκοπῆς μέ τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Ἐπισκόπου. Ἔχω ἰδιαίτερη ἀγάπη στήν ὄμορφη Τανζανία τήν ὁποία ἐπισκέφθηκα τέσσερις φορές καί στήν ὁμορφότερη Μπουκόμπα πού ἐπισκέφθηκα πάλι τέσσερις φορές καί μάλιστα πρόσφατα 18-24 Ὀκτωβρίου 2021.

Ρώτησα κάποτε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας, πού ὑπηρέτησε τήν ἱεραποστολή στήν Μητρόπολη Εἰρηνοπούλεως 1982-1991 σέ δύσκολα χρόνια:

-Ἄν θέλατε νά ξαναπαῖτε στήν Ἀφρική, ποῦ θά πηγαίνατε;

Τότε ἐκεῖνος μέ νοσταλγία μοῦ ἀπάντησε:

-Στήν Μπουκόμπα.

Τόσο ὄμορφη εἶναι ἡ καταπράσινη Μπουκόμπα δίπλα στήν λίμνη Βικτώρια!

Καί ἄν εἶναι ὄμορφη ἡ Μπουκόμπα, εἶναι ὁμορφότεροι ἄνθρωποι τῆς Μπουκόμπας.

Δέν περιγράφεται ἡ ὁμορφιά τῆς ψυχῆς τους. Φάνηκε ἀπό τήν ἀθρόα προσέλευση στήν Ὀρθοδοξία τήν δεκαετία τοῦ 80 καί 90. Τόσο πού ἄδειαζαν οἱ Καθολικοί καί οἱ Προτεστάντικοί ναοί καί γέμιζαν οἱ Ὀρθόδοξοι καί ἀνησύχησαν οἱ ἑτερόδοξοι γι'αὐτή τήν καταπληκτική προσέλευση στήν Ὀρθοδοξία. Τότε ἔφθασαν οἱ Ὀρθόδοξοι τίς 250.000. Αὐτό ὀφείλεται καί στήν ἐργασία ἀξίων ἱεραποστόλων, ὅπως τοῦ φωτιστοῦ τῆς Τανζανίας ἀειμνήστου π. Σωσθένη Κιγιόγκα καί στό ζῆλο τῶν Ἐπισκόπων πού ἐργάσθηκαν ἐκεῖ, τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, τοῦ μακαριστοῦ Σεβ. Ἰωνᾶ μετέπειτα Μητροπολίτου Καμπάλας καί τοῦ πρώην Μητροπολίτου Μουάνζας Ἰερωνύμου.

Χαρά γιατί χειροτονεῖται Ἐπίσκοπος σήμερα ἓνας λαμπρός κληρικός τῆς Ἐκκλησίας μας ἔμπειρος καί στήν Ἐσωτερική Ἱεραποστολή καί δοκιμασμένος καί στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή.

Ἡ πατρική καρδιά μου εἶναι γεμάτη χαρά, γιατί γίνεται Ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου μας ὁ π. Χρυσόστομος. Τόν π. Χρυσόστομο τόν γνωρίζαμε ἀπό τό σπουδαῖο ἱεροκηρυκτικό, πνευματικό, νεανικό καί ἀντιαιρετικό ἔργο του στήν Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, ἀλλά καί ἀνά τό πανελλήνιο καί τήν καθ'όλου Ὀρθόδοξη

Ἐκκλησία μας. Ἰδιαίτερα τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τότε πού ἔρχεται στὴν Ἀφρική ἐδῶ καί 13 χρόνια, κοντά στοὺς μακαριστοὺς ἀρχιερεῖς τοῦ Κογκό Ἰγνάτιο καί Νικηφόρο διδάσκοντας στὴ Θεολογικὴ Σχολή «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης».

Οἱ Μητροπολίτες τοῦ Κογκό Κινσάσας Νικηφόρος, Κατάγκας Μελέτιος, Κανάγκας Θεοδόσιος καί Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος μᾶς τὸν συνέστησαν μέ τὰ καλύτερα λόγια.

Ἀπὸ τότε ἐκτιμήσαμε τὸν ἱεραποστολικό ζῆλο του καί τὴν ἀγάπη του στὴν Ἀφρική καί τὸ Πατριαρχεῖο καί θέλαμε νά τὸν ἀξιοποιήσουμε κάνοντας τον μέλος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου μας.

Ἐπανειλημένα γίναμε αὐτήκοοι τῶν ἐκπομπῶν του στό ἐκκλησιαστικό κανάλι 4E, μαζί μέ τὸν Γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο ἰδρυτὴ τῆς Ἀδελφότητος «ΛΥΔΙΑ», ὅπου παρουσίαζαν διάφορα θέματα, πού διαφώτιζαν τὸ λαό τοῦ Θεοῦ καί οἰκοδομοῦσαν τοὺς πιστοὺς στὴ πίστη καί τὴν Ὁρθοδοξία. Ἀκόμη οἱ ἐκπομπές παίζονται καί θὰ παίζονται!

Τὸν γνώρισα ἰδιαίτερα ὅταν βρέθηκα στὴ Χαλκιδική στὰ ἐγκαίνια τοῦ σπιτιοῦ στὴν Οὐρανούπολη τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Πατριαρχείου μας κ. Ἀρνόπουλου καί σέ κάποιο μυστήριο τοῦ γάμου στὴν Ἱερισσό, ὡς Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μακαριστοῦ Νικοδήμου καί τοῦ νῦν Μητροπολίτου Θεοκλήτου. Ἀπὸ τότε ἐκτίμησα τὸ πρόσωπο του καί τὸ ἔργο του καί ἦταν ἡ πρώτη φορά που τοῦ ἀπηύθυνα τὸ κάλεσμα στὴν Ἀφρική.

Ἐπάρχουν πολλὰ πράγματα πού μᾶς συνδέουν μέ τὸν π. Χρυσόστομο. Πρῶτα ὁ σεβασμός μου στὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρὸ Αὐγουστίνο μέ τὸ ἀγωνιστικό του φρόνημα. Τὸν γέροντα Αὐγουστίνο τὸν γνώρισα ἀπὸ τὸν μακαριστὸ μου γέροντα Μητροπολίτη Λάμπης καί Σφακίων κυρὸ Θεόδωρο. Καί ὕστερα μέ τὸν π. Χρυσόστομο εἴμαστε καί ὁμογάλακτοι. Εἴμαστε ἀπόφοιτοι τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ὅταν ἐγὼ ἀποφοιτοῦσα ἀπὸ τὴν Ριζάρειο τὸ 1974, τότε πήγαινε ὁ π. Χρυσόστομος. Δύο χρόνια ζήσαμε κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, διδαχθήκαμε ἀπὸ τοὺς ἴδιους καθηγητές καί περπατήσαμε στὰ ἴδια χῶματα.

Ἡ χαρά μου καί ἡ ἐκτίμηση μου στὸν π. Χρυσόστομο πολλαπλασιάσθηκαν μετὰ τὴν ἐπίσκεψή μου στὴν Μπουκόμπα. Τέτοια ὑποδοχὴ δέν ξανάγινε στὰ 17 χρόνια τῆς Πατριαρχίας μου ποτέ καί πουθενά.

Τί ὀργάνωση, τί παλμός καί τί συμμετοχὴ λαοῦ καί νεολαίας.

Μοῦ εἶπε ὁ π. Χρυσόστομος:

-Μακαριώτατε, ἡ ἐπίσκεψή Σας εἶναι δέκα χρόνια ἱεραποστολῆς. Ἐλαμψε ἡ Ὁρθοδοξία στὴν Τανζανία μέ τὴν παρουσία Σας. Μᾶς δίνεται μεγάλο κουράγιο στὴν ἀρχὴ τῆς διακονίας μας στὴν Μπουκόμπα, πού τόσο ταλαιπωρήθηκε.

Πράγματι! Καμμιά σύγκριση στὴν προσβλητικὴ ὑποδοχὴ τοῦ 2016 καί στὴν μεγαλειώδη ὑποδοχὴ τοῦ 2021! Τὴν προηγούμενη φορά πού ἐπισκέφθηκα τὴν Μπουκόμπα πικράθηκα πάρα πολύ. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι παρελθόν. Ἐχουν ξεχασθεῖ.

Τώρα έχουμε μιά καινούργια κατάσταση στή Μπουκόμπα. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος πού στέλνει ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖο μας, πού σήμερα χειροτονεῖται, ἔχει ἤδη δώσει τί μήνυμα τοῦ λαμπροῦ μέλλοντος τῆς Ὁρθοδοξίας στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας. Ἡ μέχρι σήμερα διακονία του στήν Ἐκκλησία ἀπό διάφορες θέσεις καί ἡ ἐπί 17μηνου ἱεραποστολική ἐργασία του ὡς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, μάς δίνουν τήν βεβαιότητα, ὅτι δικαίως «ὁ λύχνος ἐτέθη ἐπί τό μόδιον» καί λάμπει ἐν ἀπάσῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Μάλιστα προστίθεται ὁ π. Χρυσόστομος στίς τάξεις τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἱεραρχίας, σ' αὐτή τήν ἐποχή πού τό Πατριαρχεῖο μας δέχεται ἐπίθεση ἀπό ψευδαδέλφους τοῦ βορρά. Δυστυχῶς ἀρκοῦδες καί τσακάλια ἀπό τό βορά, πού ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐκχριστιανίσαμε, ἔρχονται μέ ὀρθόδοξο μανδύα «νά θύσουν καί ἀπωλέσουν».

Μαζί μέ τούς ἄλλους ἀρχιερεῖς θά ἀντισταθοῦμε στήν εἰσβολή καί τήν ἐκκλησιαστική «ἀποικιοκρατία» κατά παραβίαση τῶν ἱερῶν κανόνων, πού θέλουν νά γκρεμίσουν, ὅ,τι ἐπί 2000 χρόνια ἀγωνίσθηκε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας νά κτίση.

Ἀγαπητέ μας π. Χρυσόστομε! Στήν πορεία σου αὐτή θά ἔχεις συνοδοιπόρους καί ἐνισχυτάς τούς ἄλλους ἀγιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Τανζανίας, τόν Εἰρηνοπόλεως Δημήτριο καί τόν Ἀρούσας Ἀγαθόνικο. Μαζί τους θά πορευθεῖς στήν διάδοση τῆς Ὁρθοδοξίας στήν Τανζανία.

Σέ συνοδεύουν οἱ εὐχές μας καί ἡ ἀγάπη ὄλων, πού εἶναι ἐδῶ, πού σέ ἀγαποῦν καί χαίρονται γιά τήν χειροτονία σου. Καί ὅσοι μάς παρακολουθοῦν ἀπό τόν γνωστό σέ σένα τηλεοπτικό σταθμό, πού μεταδίδει τήν σημερινή χειροτονία. Σέ συνοδεύει ἡ εὐχή τῶν καλῶν σου γονέων Παναγιώτου καί Μυρσίνης.

Πορεύου π. Χρυσόστομε στά ἴχνη τοῦ Πατροκοσμᾶ, στά ἴχνη τῶν πρωτοπόρων τῆς ἱεραποστολῆς π. Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου, τοῦ π. Κοσμᾶ τοῦ Γρηγοριάτη, τοῦ π. Σωσθένη Κιγιόγκα καί ὄλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἀφρικῆς.

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου!