

  
**ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ**  
**ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**  
**ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ**  
**ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΑΛΜΕΡΙΟΥ**

---

Αρ. Πρωτ.: 499

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 8<sup>ῃ</sup> Δεκεμβρίου 2017



**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ**

(Υπ' ἀριθμ. 5)

Πρός  
Τόν Ἱερό Κλῆρο,  
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες  
καί τόν φιλόχριστο Λαό τῆς καθ' Ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  
*«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος»* (Λουκ. β', 11).

Εἶναι τά λόγια αὐτά μέ τά ὅποια ἀνήγγειλε ὁ ἄγγελος Κυρίου στούς ποιμένες τή γέννηση τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ. Εἶναι ἡ πιό ἐλπιδοφόρα εἶδηση πού ἀκούστηκε ποτέ στή χώρα τῶν βροτῶν. Καί τά λόγια αὐτά σάν εὐαγγελισμός φθάνουν διά μέσου τῶν αἰώνων σέ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. Γεννήθηκε ὁ Σωτήρας! Κι εἶναι τό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ ὁ σωτήρας κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, οἰασδήποτε μορφώσεως, οἰασδήποτε φυλῆς, οἰασδήποτε κοινωνικῆς καταστάσεως. Γι' αὐτό ὅσοι Τόν γνώρισαν, Τόν γνωρίζουν καί θά Τόν γνωρίσουν, θά Τόν δοξολογοῦν καί θά Τόν προσκυνοῦν, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ σύνολου κόσμου!

Ἄραγε νά ὑπάρχουν λέξεις στά λεξικά τῶν διαφορῶν γλωσσῶν πού νά τίς πλέξη κανεῖς, νά τίς ὑφάνη, νά τίς ἐνώση καί νά φτιάξη λόγους ὥστε νά ἐννοήσουν οἱ ἀκούοντες, ὅ,τι περικλείεται ὡς θησαυρός τρισμέγιστος μέσα σ' αὐτή τή λέξη “Σωτήρ”, πού ἀποδίδεται μοναδικά στόν Σαρκοθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ; Γιατί εἶναι πράγματι Σωτήρας, ἄς τό διασαλπίσουμε στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης: Αὐτός ἀκριβῶς ἦταν καί ὁ σκοπός τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στό ἀρχαῖο κάλλος καί ἡ ἐπανασύνδεση τῆς σχέσεώς του μέ τήν θυσιαστική ἀγάπη, τήν πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἀπό τίς προσφορές Του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου (καί εἶναι ἄπειρες, ξεχωριστές γιά κάθε ἄτομο), ἐπιτρέψτε μου, ἀδελφοί, νά ἀναφερθῶ σήμερα σέ τρεῖς στήν ἀγάπη Σας!

**Καί πρῶτο:** Μᾶς ἄνοιξε τόν κλεισμένο Παράδεισο! Κι αὐτό εἶναι τό μέγιστο! Ὁ ἄνθρωπος πού πλάστηκε γιά νά χαίρεται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί γιά νά ἐπικοινωνῇ μέ τόν Θεό ὡς “υἱός τῶ πατρί”, μέ τήν πτώση του γκρέμισε καί διετάραξε αὐτή τήν ἱερή σχέση, χάσαμε τή θεά τῆς Ἐδέμ, τήν εὐδία τοῦ Παραδείσου! Τήν ξανάχτισε ὁ Κύριος, ὁ Σαρκοθεῖς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του καί μᾶς κάλεσε στή “φωλεά” τοῦ Πατέρα καί πάλι. Γιατί, ἀδελφοί, ὑπάρχει αἰώνιος ζωή γιά τόν ἄνθρωπο, ὑπάρχει

Παράδεισος καί κόλασις καί καλούμαστε ἐλεύθερα νά διαλέξουμε τόπο καί σκηνή! Καί παράδεισος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας!

**Δεύτερο:** Μᾶς φανέρωσε τήν ἀλήθεια, ἡ ὄντως Ἀλήθεια! Μᾶς εἶπε καί τό ἀπέδειξε μέ τή ζωή Του καί μέ τά θαύματά Του καί μέ τή διδασκαλία Του, κυρίως δέ μέ τή σταυρική Του θυσία καί τήν ἀνάστασή Του, μέ τήν εἰς οὐρανούς ἀνάληψή Του καί μέ τήν ἴδρυση τῆς Ἐκκλησίας Του καί μέ τή μαρτυρική τῆς Ἐκκλησίας ζωή, μᾶς ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ αὐτόρριζα τῆς ἀληθείας, ἡ αὐταλήθεια!

**Καί τρίτο:** Μᾶς προσέφερε μέ ὅλες τίς παραπάνω προσφορές Του τήν ἐλευθερία, τήν ἄσωτερική ἐλευθερία, αὐτήν τήν ἐλευθερία πού κάτω ἀπό οἰεσδήποτε πιέσεις ἐσωτερικές ἢ ἐξωτερικές, κάτω καί ἀπό οἰαδήποτε βία κρατάει τόν ἄνθρωπο ἀδούλωτο. Μέ γοερή τή φωνή ὁμολογεῖ ὁ ἱερέας στήν λατρεία μας ἀπευθυνόμενος πρὸς τόν Σωτήρα Κύριο, ἐκφράζοντας καί τήν δική του πίστη καί τῶν πιστῶν: «Σύ εἶ ὁ ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν». Ναί! Εἶναι ὁ ἐλευθερωτής τῶν πιστῶν. Γι' αὐτό καί ὁ θεῖος Παῦλος ἔγραφε πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β' Κορ. γ', 17).

**Αὐτά τά τρία:** τό ἄνοιγμα τοῦ Παραδείσου, ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας, ἡ ἀπόλαυση τῆς ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας, εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς ἀποτελεῖ, ὑποστασιάζει γιά τόν ἄνθρωπο τή σωτηρία καί γιά τόν Προσφέροντα τήν ὀνομασία Του καί τήν ἀπόκλησή Του “Σωτήρ”.

Ὅμως, ἀγαπητοί, αὐτές οἱ τρεῖς προσφορές, τά δῶρα τοῦ τεχθέντος στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ εἶναι ἀδύνατον νά τίς ἀπολαύσουν, ζώντας κι ἀπολαμβάνοντας τή λυτρωμένη ζωή ὅσοι δέν Τόν ἐγνώρισαν καί δέν Τόν γνωρίζουν. Κι εἶναι γι' αὐτό ἀταπόδεικτος ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ, «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η', 32).

Ἔτσι ἡ ἀναγγελία τῶν ἀγγέλων πρὸς τοὺς ἀγραυλοῦντες ποιμένες ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτὴρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος», προσφέρει τὴν εὐκαιρία σέ κάθε ψυχή πού νοιώθει τὰ σωστικά ἀποτελέσματα τῶν προσφορῶν τοῦ Κυρίου στὸν ἑαυτό της, σέ κάθε ψυχή πού νοιώθει ὅτι εἶναι «Χριστοῦ εὐωδία» (Β΄ Κορ. β΄, 15), μοσχοβολιά Χριστοῦ, νά ξεσπάη σέ ἰαχές εὐγνωμοσύνης γιὰ τοῦ Θεοῦ τὴν συγκατάβαση. Στὴν ἀγία μας Ἐκκλησία δέ δίνει τὸ προνόμιο νά συνοψίσῃ τῶν πιστῶν τὰ μελωδίσματα σέ ἓνα καὶ νά ψάλλῃ κατὰ τὴ σημερινή γιορτὴ τῆς Γέννας τοῦ Χριστοῦ μας:

*«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ εὔρομεν τὴν ΑΛΗΘΕΙΑΝ· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος».*

## **ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝᾶ 2017**

Μέ χριστουγεννιάτικες εὐχές καὶ εὐλογίες

Ὁ Ἐπίσκοπος καὶ πνευματικὸς σας πατέρας

† Ἰερισσοῦ *θεοκλήτος*

† Ὁ Ἰερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου

**ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ**



Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις κατὰ τὴν Θεϊάν Λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων, μετὰ τὸ "Κοινωνικόν".